

Som att lägga ett jättestort pussel

– Bengt och Hans var släkt med varandra utan att veta om det

ALINGSÅS:

Det är inte bara roligt, det är allmänbildande också. Som att lägga ett jättestort pussel. På senare år har intresset för släktforskning ökat enormt. Mycket tack vare Internet och dataprogram som underlättar sökandet.

– Det som är så bra med släktforskning är att du kan göra det i din egen takt. Det du inte hinner idag kan du göra i morgon, säger Bengt Fredriksson, släktforskare sedan två år tillbaka.

Bengt är sekreterare i Alingsås Släktforskarförening. AT träffar honom och föreningens ordförande Hans Fredriksson på ett av stans caféer. Eftersom båda heter Fredriksson i efternamn är första frågan given:

Är ni släkt eller..?

– Ja, på väldigt långt håll. Fast det visste vi inte om när vi träffade varandra. Det är något vi har fått reda på när vi har forskat, säger Bengt.

Släktforskning är på sätt och vis något som alltid har intresserat honom. Som liten pratade Bengt mycket med sin farmor om släktingar.

– Jag skrev upp vad de hette på små lap-

par. För några år sedan frågade en bekant som är med i släktforskarföreningen om jag ville hänga med till ett möte. Det gjorde jag och på den vägen är det.

Hittade släkting i USA

Hans har släktforskat många år och har tillsammans med sin bror, Stig Fredriksson, skrivit en bok om faderns släkt. När han var liten umgicks han mycket med sin mormor och morfar och det var då intresset väcktes. I slutet av 80-talet fick Hans reda på att sex av morfaderns syskon hade utvandrat till Amerika. Han letade vidare i amerikanska kyrkoböcker och fick reda på att han hade en släkting i USA som fortfarande levde, 93-åriga Robert Helgren. En kusin till hans mamma.

– Vi hade först kontakt brevlades, berättar Hans. Jag skrev att jag ville komma och hälsa på honom och det gjorde jag 1989. Det var en upplevelse. Efter över 90 år i Amerika var jag den förste svenske släktingen som kom och hälsade på honom.

Hans berättar om hur hans amerikanske släkting plötsligt började prata svenska med honom – den svenska som talades i Sverige i slutet på 1800-talet. Robert Helgren, född 1894, hade bara varit två år gammal då han kom bara till Amerika med sina svenska föräldrar.

Nu är Robert död, men genom honom har Hans och hans familj fått kontakt med andra amerikanska släktingar som de också har varit och hälsat på.

Hans och Bengt menar att släktforskning

Veckans förening

Är du medlem i någon förening? Vill du berätta om den i AT? Hör av dig till Leif Montell på telefonnummer 0322-67 00 56.



BENGT Fredriksson har släktforskat i två år, men varit intresserad av det ända sedan barndomen. "När jag var liten pratade jag mycket med min farmor om slakten." Foto: Lars Johansson.