

Risveden

– ämnet för kvällen hos släktforskar föreningen

ALINGSÅS:

Risveden var ämnet för kvällen när Alingsås släktforskarförening hade bjudit in Karl-Erik Andersson och Bo Björklund, författarna till boken "Risveden – en västsvensk obygdsk historia".

Bo Björklund inledde med att berätta om gårdarna som har marker i Risveden. Koberg, Gräfsnäs och Östad är några av dem. Han berättade om barnhuset på Östad som startade 1772 och fanns kvar ända fram till 1945. Under dessa år var det 1 500 barn från hela landet som fick tillbringa sin uppväxt i dessa trakter. Östads barnhus ansågs som en föregångare eftersom man övergivit den så kallade kaserndellen. Barn hystes in i stora kaserner med säng efter säng. På Östad däremot såg man tidigt till att det skrevs



ETT HUNDRATAL personer kom till Alingsås släktforskarförenings möte för att lyssna till Karl-Erik andersson och Bo Björklund som talade om Risveden. Foto: Dick Aspenstedt.

in i kontrakten till alla små gårdar som hörde till säteriet att alla skulle ta emot ett eller två barn. Barnen fick växa upp i familjer och delta i det dagliga arbetet och lärde sig på det viset olika yrken.

Om människorna

Efter kaffepausen tog Karl-Erik Andersson vid och berättade om människorna som bott på gårdarna inne i skogen. Många av de drygt hundralet besökare som kommit till Brunnsgårdens samlingssal denna

kväll kände till gubbarna och gumorna Karl-Erik berättade om och log igenkännande till historierna som man fick höra. Han som var och tittade till sina bikupor till exempel: Det var inte en enda flöga i hemma. Alla hade gett sig iväg för att leta efter föda. Dom hittade så mycket att ta med sig till kupan att dom inte kunde flyga tillbaka utan var tvungna att promenera på marken i stället. Till slut kom dom dock tillbaka hem igen.

FT 25/1-2002

DICK ASPENSTEDT