

# Det är kvinnan bakom allt — även indelta soldater...



*Björn Lippold från Soldatregistret i Skara fängslade åhörarna vid släktforskarföreningens årsmöte och gav en lärorik skildring av de indelta soldaternas liv. Foto: Ingalill Bretoi.*

**ALINGSÅS:** Läkare, tandläkare och skollärare, det var några av de verksamheter som de indelta soldaterna kom att ägna sig åt, sedan de återkommit till soldattorpet och familjen. Kunskaper och erfarenheter av dessa och många andra slag fick de under sin tjänstgöring både hemma och i främmande länder.

Om detta och mycket annat berättade Björn Lippold från Soldatregistret i Skara vid Alingsås släktforskarföreningens årsmöte i förra veckan. Han erinrade också om att de indelta soldaterna under indelningsverkets 220 år uppodlade 500.000 tunnland jord på sina torp, jord som nu i allt större omfattning får återgå till att bli skogsmark.

När soldaten drog ut i fält var det hustrun som fick ta över ansvaret för torpet och som fick sköta både barn och djur och jordbruk, kanske under flera år. Björn Lippold tyckte det var viktigt att inte glömma bort vilka insatser soldathustrurna gjorde under de många och långa krigen.

Björn Lippold är en gudabenedad föredragshållare och han kombinerar det intressanta och lärorika med mustiga historier på västgötamål. Det var också tydligt att de fyrtio deltagarna i årsmötet livligt uppskattade hans anförande. De utnyttjade också flitigt möjlig-

heterna att ställa frågor om soldatforskning och fick sakkunniga svar. Släktforskarföreningens ordförande Tor Cullberg tackade Björn Lippold och försäkrade, att åhörarna både hade lärt sig mycket och haft mycket roligt.

Årsmötet avverkades snabbt under Uno Hedlunds rutinerade ledning. Styrelsens ordinarie ledamöter omvaldes. Som styrelsesuppleanter nyvaldes Leif Axelsson från Vårgårda och Anna Andersson från Alingsås efter Ingela Sjöberg och Karl Nylén, som avböjt omval. De två sistnämnda avtackades av Tor Cullberg som även kunde informera om ett program om indelta soldater i Gräfsnäs lördagen den 4 maj.

Han kunde även meddela att Vuxenskolan och Släktforskarföreningen skulle anordna en endagskurs i läsning av gamla handstilar lördagen den 20 april.

TC

## ● Vi rättar

Det var Emiliagruppen som möttes i onsdags kväll i Bjärkehallen i Sollebrunn. Det är en grupp inom LRF som vill entusiasmera kvinnor till initiativ som gör det lättare och bättre att leva på landet.

Tyvärr råkade vi kalla gruppen för "Olivia" i fredagens tidningen. Också ett vackert namn, men inte rätt i det här sammanhanget. Vi beklagar felet.