

Bockstensmannens "avslöjare" fascinerade släktforskarna

HAR OWE WENNERHOLM, riksbekant för sina grundliga forskningar om vem den så kallade Bockstensmannen är, löst gåtan och till och med lyckats binda mördaren vid det brott som begicks en aprildag 1491 — för att använda den datering Wennerholm själv använder i sitt resonemang om Bockstensmannen?

Ja, nog låter den bevisföring Wennerholm använde, då han besökte Alingsås släktforskarförening, bestickande. Och han lär inte hittills ha belagts med några sakfel i de fakta han vaskat fram ur de flerhundraåriga källorna.

Wennerholm höll sin publik fången under nära två timmar med sin spännande detektivhistoria från medeltiden. Berättade om hur en liten plåtbricka på en bild av mannen och hans bevarade klädedräkt fört honom på spåren att

det bör ha varit domprosten i Linköping, Simon Gudmundi, som man fann den där dagen 1936, pålad med en ännu bevarad ekpåle i kroppen nära gården Bocksten, tre mil utanför Varberg. Fyndet var sensationellt, eftersom till och med klädedräkten fanns bevarad tack vare syrorna i marken.

□ □ □

I DET VÄLDIGA Vatikanarkivet i Rom har Wennerholm lyckats få fram samtida handskrifter som berättar att i Vatikanen satt vid denna tid Hemming Gadh, som var ute efter att bli Gudmundis efterträdare i Linköping. Det finns också dokument som vet berätta att Gudmundi var på väg till Rom vid denna tid för att besöka Vatikanen. Man vet också vilka han åtföljdes av. Bland andra en god vän till Hemming Gadh. Det är denne som enligt Wennerholm troligen

håller arsenik i ett stop Gudmundi dricker ur på gästgivargården Mute, nära Bocksten. Vägen från det inre av Sverige gick förbi här för dem som var på väg till kontinenten. Att en förgiftning var dödsorsaken för Gudmundi tyder den väl bevarade magsäcken på. Wennerholm har dock ännu inte lyckats få tillstånd att undersöka magsäckens innehåll. Ett hårstrå av Bockstensmannen ska dock nu undersökas på Linköpings universitet för att på den vägen få veta om teorin om förgiftning håller.

Att Gadh, som verkligen blev Gudmundis efterträdare i Linköping, var en skurk framgår bland annat av att domkapitlet där enhälligt sade nej till hans kandidatur som biskop så småningom. Det blev han dock ändå, tack vare att Sten Sture den äldre satte sig över domkapitlets beslut och tvingade på stiftet Gadh som biskop. Gadh

mötte slutligen sitt öde — han avrättades på Kristian den II:s order.

□ □ □

SLÄKTFORSKARNA höll också årsmöte. Ett 40-tal av de omkring 150 medlemmarna deltog. Som ordförande omvaldes Tor Cullberg. Nya ordinarie ledamöter efter John Hallqvist och Eva Karlsson, som av sagt sig omval, blev Björn Samuelsson och Peter Larsson. Övriga ordinarie är Uno Hedlund, Peter Hjortstam, Per-Åke Andersson, Roland Andersson, Eric Carlsson och Christer Gustafsson-Slätt. Nya som suppleanter blev Hans Fredriksson och Birgitta Selander.

Kassan har under året omslutit 12.700 kronor. Föreningen utger ett fylligt medlemsblad som utkommer tre gånger per år.

JOHN HALLQVIST