

Domböcker användbara i släktforskning

ALINGSÅS: – Domböckerna kan vara till stor hjälp vid släktforskning.

Det berättade docent Sven Wallerstedt då han på måndagskvällen besökte Alingsås Släktforskarförening och berättade om släktforskning i 1600-talets Alingsås. För detta århundrade finns inga husförhörslängder och övriga kyrkböcker börjar inte förrän sent i detta århundrade. Därför fick Wallerstedt tillgripa domböckerna då han skulle försöka kartlägga sin hustrus anor. Det visade sig vid en

noggrann analys av vad som fanns av namn och händelser i dessa böcker att det går att rekonstruera flera släktled bakåt tack vare att de personer han sökte var handelsmän, borgare och rådmän i staden. Den stad var dessutom ganska liten, varför det inte fanns särskilt många personer med samma namn. Det fanns dock en del fällor att akta sig för med namnlighet utan påvisbart släktskap. Talaren varnade just för att dra felaktiga slutsatser om man fann namn som tycktes stämma med dem som man söker.

Det finns anledning att vara vaksam om man finner namn som kan få en att tro att det rör sig om adliga personer. Hann fann namnet Ugglå och eftersom det har funnits en adlig västgötsk släkt Ugglå undersökte han om där kunde finnas något samband. Men det sigill som en Ugglå satt under sina skrivelser var bevis nog för att så inte var fallet. Sigillet och den adliga ätten Ugglås vapen hade inga likheter trots att de i båda fallen hade ugglor.

I sitt sökande hade Wallerstedt kommit ända till borgmästare Nils Andersson (den andra i ordningen i Alingsås).

Wallerstedt har ägnat Jonas Alströmers förfäder sitt intresse och hittat dennes farfar, som var skomakare och hette Carl Svensson (död 1886). En ditills okänd förfader till den större Jonas.

JOHN HALLQVIST