

# Så levde borgmästarfamiljen

AT 941021 ALINGSÅS:

Gösta Sandberg från museet visade bilder och berättade om borgmästarfamiljen Zimdal vid släktforskarföreningens möte på tisdagskvällen.

Museet hade lånat sju privata fotoalbum och kopierat ett urval av bilderna.

Elis Zimdal var borgmästare i Alingsås från 1899 till 1937. Sonen Helge, som är född 1903, har skrivit om sina minnen i boken "Småstadsliv vid seklets början", som kom ut 1987.

Elis Zimdal var född i Gävleborgs län och kom till Alingsås 1899.

Familjen bestod av Elis med fru Nancy och barnen Helge och Ragni.

Man hade två pigor. Familjen bodde i rådhuset på andra våningen. Förutom borgmästarens bostad fanns i huset läroverk fram till 1901 och sedan småskola från 1901 till 1911.

Även rektorsbostad fanns inrymd fram till 1910. Rådhuset renoverades 1911 och då bodde familjen Zimdal i Nohaga slott. Innan renoveringen fanns endast en vattenkran i hela huset – och torr-dass.

Vid renoveringen moderniserades rådhuset och man installerade el med mera. (Alingsås fick elverk 1910).

Bilderna visar hur överklassen levde i en småstad vid seklets början.



*Gösta Sandberg från Alingsås museum (till vänster) berättade om borgmästarfamiljen Zimdal vid släktforskarföreningens senaste möte. Till höger föreningens sekreterare, Björn Samuelsson. Foto: Lars Johansson.*

Man gjorde många utflykter, mest runt Alingsås men även till Bohuslän. Hustrun Nancy kom från Saebø utanför Fredrikshamn i Danmark och man gjorde även besök där.

Intressant är att jämföra med garvare Brunos fotoalbum som museet har.

Han var knappast utanför stads-

gränsen. Vid Alingsås 300-årsjubileum 1919, sjöng Elis Zimdal, som var mycket musikintresserad, solo i kyrkan.

Detta jubileum inleddes för övrigt klockan sex på morgonen – med kanonskott. Släktforskarföreningens möte hade anordnats i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.