

Alingsåsskildring på släktforskarnas årsmöte

Alingsås släktforskarförening kunde vid sitt årsmöte i tisdags se tillbaka på ett livligt verksamhetsår. Totalt har 25 sammankomster och sex studiebesök anordnats under året. Föreningen har 287 medlemmar.

Som ordförande för 1996 omvaldes Tor Cullberg och även övriga i styrelsen omvaldes, nämligen Eric Carlson, Hans Fredriksson, Björn Samuelsson och Lena Wallin. Övriga styrelseledamöter är Roland Andersson, Arne Fernström, Peter Larsson och Margareta Lund. Som suppleant omvaldes Birgitta Selander. Suppleanter är Anna Andersson och Bengt Dahlén. Som revisorer omvlades Johan Hedvall och nyvaldes Jan Nilsson. Valberedningen består av Dick Aspenstedt, Sture Karlsson och Sven Lennermo.

Vid mötet informerade Björn Samuelsson om att den registrering av Alingsås äldsta födelsebok som pågår snart är färdig. Man fortsätter sedan med vigselboken och dödboken. Uppgifterna blir tillgängliga på en databas som kommer att finnas i bibliotekets släktforskarum.

Samuelsson meddelade också att föreningen av Uno Hedlund fått en dator och en apparat för läsning av mikrofiche. De kommer att säljas när de är färdigrenoverade.

Som mötesordförande fungerade Uno Hedlund.

Efter förhandlingarna berättade före museichefen P H Rosenström om Alingsås på 1800-talet. Staden

var i början av seklet mycket oövertydlig sedan mössorna vid riksdagen 1866-67 hade dragit in det statliga stöd Jonas Alströmer haft för de industrier som han drev i staden. 1805 hade staden bara 829 invånare.

Ett visat uppsving inträffade 1862, då västra stambanan var färdig. Samma år startade Charles Hill Alingsås bomullsväveri, som kom att bli av mycket stor betydelse för sysselsättningen. Hill var en dynamisk person som också tåg aktiv del i det kommunala livet. Tack vare honom fick staden redan 1864 ett eget gasverk, vilket var mycket tidigt.

Annars bestod invånarna till stor del av hantverkare och köpmän. Det fanns ett tiotal skomakare, även garvare och kopparslagare var väl företrädna.

Rosenström nämnde också om en del profiler i 1800-talets Alingsås. En märklig kvinna var Louise Forssell, som startade en flickskola i stan. Hon har berättat om sitt liv i dagböcker som omfattar inte mindre än 3 000 sidor. En annan märklig kvinna var Sofia Fredrika Afzelius som också skrev dagbok. Hon var gift med kyrkoherde Nattzén.

Redan i mitten av 1800-talet fick staden en bokhandel. Den drevs länge av en man som hette Norelius och var en föregångare till dagens bokhandel.

Avslutningsvis visade Rosenström en del bilder av 1800-talets Alingsås.

JOHN HALLQVIST