

Hylander berättade om Olstorpssläkten

Om Olstorpssläkten berättade Carl Hylander vid Alingsås släktforskares möte i tisdags kväll i Sparbankens lokal. Den som har utforskat släkten är biskop Ivar Hylander. Hans namne Carl tjänstgjorde ofta som chaufför då han besökte pastorsexpeditionerna i Västergötland där släktingar bott.

Att släkten kallas Olstorpssläkten beror på att den äldste kände stamfadern var kronoskogvaktaren Anders Larsson som bodde på gården Olstorp i Stora Mellby. Larsson vådasköts under vargjakt 1728. Detta gör att det går att få veta mer om denne än om många andra i släkten. Detta tack vare att olyckan utreddes nogga och därom går att läsa i domboken. Han fick eftermälet "gudelig, nykter och beskedlig". Den som råkade avlossa vådaskottet dömdes till 30 riksdaler i böter. Ende sonen, som var två år, skulle få en psalmbok. Denne växte upp och fick en rad barn, som är stamfäder till släktens olika grenar. Med de ingifta omfattar släktboken 6 000 namn. Barnen bosatte sig på olika gårdar i bygden. Tre av barnen slog sig ner på granngården Knutstorp.

På Olstorp har släkten bott i många generationer. En minnessten på gården berättar om kronos-

kogvaktaren Anders Larsson och de sex generationer som har levt där efter honom.

Talaren gick också in på namnskicket. I början av 1800-talet ändrade man så att Kerstin kallades Kristina, Hans blev Johannes och Karin Katarina. Att bevara namnet Anders ansågs så viktigt att två av barnbarnen till Anders Larsson fick namnet Anders.

Väldigt många i släkten har stannat i Västergötland. Många bosatte sig i städerna när möjligheten att få sin utkomst på landet minskade. Förhållandevis få emigrerade.

Hylander gav också exempel på den yrkesspridning som skett i släkten. Några har tagit sig nya släktnamn bland annat August Jakobson, som både på gården Hyringa. Fadern hade tidigare bott i Björlanda. Namnet blev en blandning av de två gårdarnas namn: Hylander, August skulle "kostas på" och fick studera till präst. Han var bland annat barnhuspräst på Östad och fångpräst på Långholmen. Det första släktmötet hölls i Stora Mellby där biskopen talade i kyrkan. 625 personer kom och kyrkan rymde långt ifrån alla.

JOHN HALLQVIST