

## Nedbrunna arkiv – behöver inte stoppa släktforskare

Över temat "Brunna arkiv – släktforskarens dilemma" kåserade Rolf Ekelund inför Alingsås Släktforskarförening på onsdagskvällen. De flesta släktforskare vänder sig först till kyrkoarkiven när man börjar släktforska. Via husförhörslängder och födelseböcker saxar man sig elegant tillbaka i släkthistorien till 1700-talets mitt. Men ibland blir det oväntat stopp långt tidigare på grund av att arkiven brunnit ned i samband med att socknens prästgård brunnit med kyrkböcker och allt. Kyrkböckerna kan även vara ofullkomliga av andra skäl. Rolf Ekelund berättar

de till exempel om prästen i Bollebygd som under nästan hela sin ämbets tid hellre njöt av livets goda i stället för att skriva in födslar och dödslar i kyrkoböckerna. Han söp under många år och försummade sina plikter. Mänskligt kanske, men ack så tråkigt för senare tiders släktforskare, som har svårt att följa släktleden.

Vad man gör i detta läge kunde Rolf Ekelund ge förslag på. Det finns många andra källor med vars hjälp man faktiskt kan rekonstruera kyrkoböckerna. Många uppgifter kan man hämta i bouppteckningar som förr var mycket mer detaljrika

än idag och som ofta innehåller uppgifter om den dödes släktskapsförhållanden. Lycklig även den vars anfäder var kriminella eller på annat sätt gjort bort sig så att de hamnat inför tinget och därmed lämnat spår i domböckerna. Andra viktiga källor är mantalslängder, handlingar i samband med Älvsborgs lösen, jordeböcker, herdaminnen, militära rullor med mera.

Rolf Ekelunds föredrag fick säkert många av de cirka 40 åhörarna att repa mod och sysselsättningen inför de mörka höst- och vinterkvällarna är räddad.

PETER LARSSON

AT 980928