

Släktforskarföreningen har fått en god start

ALINGSÅS: Det är tydligt att det finns ett behov av en släktforskarförening i Alingsås. När man i onsdags kväll möttes i bibliotekets hörsal till första årsmötet kom drygt 40 personer och medlemsantalet är redan 69.

De närvarande välkomnades av interimsstyrelsens ordförande Tor Cullberg. Som ordförande för kvällens förhandlingar valdes kulturchefen Karin Karlsson. Som ordförande i föreningen valdes Tor Cullberg och styrelsen fick nio ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Stadgar antogs.

— Målsättningen är att ha minst fyra sammankomster per år och tanken är att tillvarata i första hand medlemmarnas eget kunnande. Så kallade anbytarträffar är ett led i verksamheten.

Som talare för kvällen hade engagerats Kent Andersson i Sveriges släktforskarförbund. Denne hade valt att tala över ämnet "Arkiv och muntlig tradition hand i hand". Han gav exempel på hur en levande tradition har bevarats i flera århundraden. Som mannen som kunde berätta om hur den danske fältherren Daniel Rantzau härjade och brände redan på 1500-talet. Eller hur ett smeknamn på gården Tingele kunde spåras till en rättegång som hölls på platsen för 300 år sedan. Andersson har själv i så

kallade pergamentbrev och domböcker spårat källorna till de muntliga traditionerna. En man hade hade fått berättat för sig om en "galen" präst och det befanns att denne hade vittnat inför tinget om att han hade sett "den laje" sitta i en båt.

Det är inte bara stormännen som nämns i flerhundraåriga bevarade handlingar utan man kan också träffa på vanligt folk. Andersson rekommenderade att studera Svenska riksregistraturen från Gustav Vasa, landshövdingeberättelser, statistiska tabeller, Västergötlands handlingar med mera, som finns, och som i regel är mycket väl försett med register.