



Kvarteret Hill ca år 1872
 Bilden tillhör Alingsås museum

Charles Hill (1816-1899)- vår store industriman

Alingsås har upplevt två storhetstider som textilindustristad. Den första var under Jonas Alströmers tid, några decennier på 1700-talet, då Alingsås blev känt som en expanderande industristad som, med statsmakternas generösa stöd, växte till en livlig ort i länet och västsverige.



av P.H. Rosenström

Den andra inföll under industrimannen Charles Hills kraftfulla ledning, då Alingsås växte från obemärkthet till en livligt expanderande textilstad med Alingsås Bomullsväveri som den allt dominerande arbetsgivaren.

Två betydelsefulla år i Alingsås industriella liv får inte glömmas bort. Det ena är 1723, då några tungt lastade

vagnar rullade in över Västra bron i staden. Vagnarna var fyllda med maskiner och material och åtföljdes av arbetsfolk, från Tyskland, Holland och England, som Jonas Alströmer värvat för den kommande verksamheten i Alingsås. Denna novemberdag 1723 blev betydelsefull och kom att utgöra inledningen till Alingsås första storhetstid som textilindustristad.

Det andra året är 1862 då engelsmannen Charles Hill, aktad och väl förfaren "cotton master", flyttade till Alingsås efter nära tjugo års verksamhet i Rydboholm och Norrköping som vävmästare. Detta år kom att utgöra inledningen på Alingsås andra storhetstid som textilindustristad.

Charles Hill har inte ägnats samma uppmärksamhet som Jonas Alströmer. För Alingsås utveckling som textilindustristad var Charles Hills arbetsintensiva år från 1862 till 1889 av avgörande betydelse och lyckosamma för stadens liv. Jag vill nog påstå att Charles Hills insatser både för industrin och för stadens liv varit mer betydelsefulla än Alströmers.

Karin och Stellan Linton har ägnat flera år av ingående studier och resor åt att samla material om sin släkting

Charles Hill. Allt deras arbete har resulterat i en mycket läsvärd bok om Charles Hill och hans familj och vad de betytt för Alingsås industriella och kommunala liv. Vi borde idag vara tacksamma för att en av stadens store män nu fått sitt verksamhetsliv så väl dokumenterat. Charles Hill var tveklöst en av de stora männen i 1800-talets Alingsås.

På 1840-talet sökte Sven Eriksson i Rydboholm efter en skicklig vävmästare för sitt väveri. Valet föll på Charles Hill, som vid 26 års ålder redan arbetat 16 år och hunnit bli en mästare på mekaniska vävstolar. All sin erfarenhet och kunnighet hade han skaffat sig i sin hemstad Bolton i England vid det näst största mekaniska bomullsväveriet.

I juli månad 1843 företog han sin sjöresa till Göteborg, dit han anlände den 15 juli och två dagar senare installerades han i Rydboholm hos sin nye arbetsgivare. Eftersom han inte kunde någon svenska fick han försöka förklara sig genom åtbörder och gester för att leta sig fram till fabriken i Rydboholm. Han kom ju från Bolton med mer

Fortsättning nästa sida

