

Jag minns.....

Mitt första minne för mig tillbaka till Säter någon gång mellan 1924 och 1926. Min mor Maria satt på en sparkstötning med mig i knät och min far Erik sparkade.

 av Sture Karlsson

Jag är född i Norrköping den 6 april 1920. Far jobbade på Tuppen, ett väveri i Norrköping. Vi flyttade sedan till Säter, där far jobbade i två år. Därefter flyttade vi till Alingsås 1926. Jag var då sex år.

Skolan och arbetslivet

Skolan började och vi bodde på Södra Ringgatan 15. Gick i Centralskolan (nuvarande Lendahlsskolan). Förresten så gick vi aldrig till skolan - vi sprang alltid. Rune Schagerlind, vars far var trädgårdsmästare på lasarettet, kom och hämtade mig och vi hade sällskap till skolan. Han satt på vår kökssoffa och väntade tills jag blev klar. Rune med fru Malta kom förresten förbi förra året. Då kom de in och tittade på min gamla kökssoffa, just den som han satt och väntade på då för drygt 70 år sedan. Samma soffa står numera i min hall på Bagaregatan.

Sedan var det dags att börja arbeta.... Mitt första jobb var att bära ut tidingar, Alingsåstidningen måndag, onsdag och fredag. För det fick jag en krona och sjuttiofem öre i veckan. Jag ökade ut förtjänsten med att vara springpojke i speccieraffären Hedéns filial på Södra Ringgatan. Där fick jag lika mycket för fredag kväll och lördag. Fick reda på att de skulle ha en springpojke på Kabom. Detta var år 1934. Jag fick jobbet på Kabom och tjänade hela 15 kronor i veckan. Det var en rejäl löneökning! Kom sedermera in på lagret. När det var säsong fick jag hjälpa till med att packa kläder. På fredagarna kunde det bli övertid. Jag fick efter en tid på lagret komma ner i skärreriet och lära mig att skära tyger, men det var inte min melodi. Sökte därför jobb i Göteborg och fick en tjänst på restaurang Henriksberg 1948. Där var jag i 8 år. Slutade vid min pension på hotell Europa i Göteborg. Vad skulle jag använda pensionen till? Jo, släktforskning. Genom Alingsås Släktforskarförening kom jag i kontakt med Per-Åke Andersson, som hjälpte mig på ett fantastiskt sätt. Jag blev biten och intresset bara ökar.

Jag visste att far var född i Stafsjö,

en järnbruksort i Kolmården. Jag kan inte hitta honom i någon födelsebok, men kan följa honom i husförhållsboken. Farfar var plåtslagare på bruket och sex generationer var födda i samma hus, Gölän. Far var född 1884 och mor samma år.

Stafsjö Bruk

Stafsjö bruk startade 1666 och är idag Sveriges äldsta levande bruk med anor från stormaktstiden. Bruket ligger vid den gamla landsvägen mellan Nyköping och Norrköping. Det var driftiga invandrade köpmän som starkt bidrog till Sveriges utveckling. En av dem var Gerhard (eller Gert) Störning, bördig från tyska Lübeck. Han kom som ung, under första halvan av 1600-talet, till Nyköping. Den inflytelserike och förmodne borgmästaren i Nyköping, Joachim Danchvant, blev Störnings svärfar då Störning äktade hans dotter Kristina. Då gamle Danckvardt gick hädan 1648 föll såväl Virå som Svärta Bruk på dotterns lott. Störning hade redan under ett antal år fungerat som medhjälpare och kompanjon till sin svärfar och anlagt Virå Bruk under de första åren av 1640-talet och sedan Svärta Bruk 1645. Stafsjö daterar sig alltså från 1666 och firade därmed 325-årsjubileum 1991.

Enligt kungligt privilegiebrev undertecknat av Karl XI och daterat 10 november 1666 erhöll Störning rätt att installera en masugn. År 1782 köpte svenska flottan som kurios 1 800 kanonkulor och 2 500 stångkulor. År 1789 kom en beställning på 1 540 runda kulor, 420 stångkulor, 8 900 granater samt ett par år senare 9 000 kulor, 2 500 granater och 65 000 lödige runda skrot som man laddade med och åstadkom stor manspillan. Numera har Stafsjö Bruk fått en ny nisch. Bruket håller på att tillverka ventiler som exporteras över hela världen.

Anor på farfars sida

FF FF FF F och FF FF FF M

Mina äldsta släktingar som bodde i Stafsjö var Göran Hansson, född cirka 1701 i Stafsjö och hans fru Britta, född 1701 i Kila.

FF FF FF och FF FF FM

Sedan kom Karl Göransson, född 2 augusti 1739 i Kila. Gift med Chatharina, född 2 februari 1740 i Kvistbro.

FF FF F och FF FF M

Så har vi Anders Carlsson, född 12 augusti 1766 i Kila. Gift med Lisa Andersdotter, född 16 december 1766 i Kila.

FF FF och FF FM

Så kommer Johan Andersson, född 11 december 1796 i Kila. Gift med Stina Caisa Mattsdotter, född 14 mars



Sture Karlsson

1788 i Krokek.

FF F och FF M

Och så har vi Karl J Johansson, född 8 maj 1820 i Kila. Gift med Britta Chatarina Elisabeth, född 9 juni 1821 i Kila.

FF och FM

Sedan kommer min farfar Otto Ferdinand Karlsson, född 1859 i Stafsjö. (Farfars födelsedata finns det två olika uppgifter om.) Min farmor var Selma Andersdotter, född 13 oktober 1862 i Bodarne i Södermanlands Län.

Anor på farmors sida

FM F

Farmors far var Anders Petter Andersson, född 25 april 1832 i Skagershult. Far och mor till Anders Petter Andersson är det alldeles omöjligt att få reda på. De finns inte någonstans i någon födelsebok. Jag satte in en efterlysning i bl a Släkthistoriskt Forum - utan resultat.

Skagershults socken

Skagershult som ligger i Laxå kommun, där har kyrkan brunnit och likaså kyrkböckerna, där trodde jag inte att det fanns något att hämta. Men se, förra gången föreningen hade en utställning på Alingsås Bibliotek hade bibliotekarien lagt ut en bok *"Inte bara kyrkböcker"*, skriven av en forskare i Stockholm som heter Ulf Berggren. Berggren har gått igenom böcker och bouppteckningar från 1635 till 1870. Där hittade jag massor av släktingar. De hade ett ställe som heter Högåsen. På ett av Trädgårdsföreningens möten i Sparbankens Filmsal träffade jag ett par från Laxå. När vi började prata visade det sig att frun i familjen hade en väninna som var född i mitt släktus - Högåsen. Genom dem fick jag kontakt med väninnan via telefon och brev. Huset är nu rivet, men på det här sättet lyckades jag få tag på ett foto av det gamla huset.

* *Inte bara kyrkböcker - alternativa källor i Släktforskningen, som Sture hänvisar till, är en Årsbok för 1990, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.*