

Släktforskarna lärde om Joe Hill

ALINGSÅS:

Häromkvällen samlades intresserade släktforskare i Alingsås Släktforskarförening för att lyssna på ett intressant föredrag om den kände fackföreningskämpan och diktaren Joe Hill hållet av alingsåsaren Rolf Hägglund.

Joe Hill blev för exakt 87 år sedan den 19 november 1915 klockan 07.42 avrättad med 4 skarpa gevärsskott på fängelsegården i Utah. Joe Hill hade dömts för mordet på handlande John Morrison och hans son Arling. Domen ansågs vara ett regelrätt justitiemord avsedd att tysta Joe Hill, som var mycket populär bland USA:s kämpande arbetare. Han blev medlem i den syndikalistiska fackföreningsrörelsen IWW - Industrial Workers of

the World (Världens Industriarbetare) som han aktivt deltog i ända fram till sin död. Han blev en legend även under sin levnad.

Joe Hill föddes i Gävle som Joel Hägglund, son till Olof och Margareta Hägglund. Fadern var konduktör och mycket teknisk. Han byggde sig en egen orgel. Familjen sjöng och spelade mycket tillsammans. Därifrån kommer Joes intresse för sång och musik. Fadern dog när Joe var 8 år. Joe fick börja arbeta vid 14 års ålder som repslagare. För att sedan bli eldare på en ångkran i Gävles hamn. Efter moderns död 1902 så utvandrade Joe och hans bror Paul till Amerika.

Arbetade sig fram

Rolf Hägglund berättade entusiastiskt om sin farfars brors tid i Amerika. Hur han arbetade sig fram genom landet. Joe provade på olika sorters arbeten Bland annat som städare, skogshuggare, stålverksarbetare, lantarbetare och pianist. Musiken be-



VISADE en bild på Joe Hill gjorde Rolf Hägglund när han berättade om den kände fackföreningskämpan. På bilden finns också Joes bror Paul och Rolf Hägglunds farfar Olof. Foto: Bengt Fredriksson

tydde väldigt mycket för honom. Han fick 13 sånger publicerade i IWW:s sångbok.

Rolf Hägglund avslutade föredraget med att berätta att Joe förklarar att han inte ville bli begravd i Utah. I sin sista dikt, tillika sitt testamente, bad han att hans kropp skulle kremeras och askan spridas.

Askan lades i flera kuvert som sändes till arbetarorganisationer över hela världen. Kuverten öppnades och askan spreds i enlighet med Hills önskemål, för vinden:

”Kanske kan någon slokande blomma så/springa till liv och på nytt blomstra då.”

INGER TILSTAM