

# Släktforskarna valde samma styrelse som förra året

ALINGSÅS:

Alingsås Släktforskarförening höll sitt årsmöte på tisdagskvällen den 17 februari. Styrelsen är oförändrad från tidigare år, det vill säga Tor Cullberg, ordförande, Hans Fredriksson, vice ordförande, Margareta Lund, kassör, Björn Samuelsson, sekreterare, Eric Carlsson, vice sekreterare och övriga ledamöter Roland Andersson, Arne Fernström, Peter Larsson och Lena Wallin. Suppleanter är Birgitta Selander, Anna Andersson och Bengt Dalén.

Kent Andersson från Sveriges släktforskarförbund öppnade med bokbord redan klockan 18.00. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll sedan Kent Andersson ett föredrag om sina tjugo släktforskarår.

För tjugo år sedan skulle han med familj ut på "grönbeta" och hamnade i socknen Ljungsarp och byn Askåker. Bonden på stället släktforskade och visade en gammal dammig lunta, som visade att slakten brukat gården i åtta generationer. Kent Andersson var väl inte särskilt intresserad men tittade i alla fall, sedan fick han följa med bonden till Landsarkivet och lära sig släktforska en lördag. Nästa lördag skulle han vara "självgående" och frågade i expeditionen hur han skulle börja. På den tiden fick man in originalböckerna, idag är det mesta mikrofilm. Astor Björk som satt i expeditionen, frågade var han hade sin släkt. I Dalsland svarade Kent, varpå Astor svarade, att där har kyrkböckerna brunnit, det finns nästan inget kvar. Han hade i alla fall tur för bredvid honom på Landsarkivet satt en man som tipsade honom om två böcker och där hittade han släkt ner till

1570-talet. Det roligaste med släktforskning är i alla fall, enligt Kent Andersson att intervjua gamla. Slumpen förde honom en gång till en stuga där tiden tycktes ha stått still sedan 1800-talet. Den gamla mannen 90 år gammal spelade fiol och gumman 85 år sjöng skillingtyrck för honom.

Mitt ibland oss finns människor som varit med om sin unika del av historien.

Amerikanare och då särskilt amerikanskor vill gärna ha reda på sina svenska rötter och då kommer de ofta till Landsarkivet eller Sveriges Släktforskarförbund. Ibland kan det vara svårt att hitta släktingar, som när en amerikanska på Landsarkivet sa att hennes mormors mor var Princess Cinderella of Sweden (Prinsessan Askungen av Sverige). När personalen på Landsarkivet sagt att det inte finns någon sådan, vände hon på klacken och gick, övertygad om hur dumma svenskar är.

Långt ifrån alla är lika svåra att hjälpa.

En gång kom ett brev där en amerikanska frågade efter sin mormor som bott i en backstuga i Ljungsarp, Askåker. Precis där Kent Andersson hade sin sommarstuga.

Han frågade bonden på stället om detta. Det var inte släkt till honom, men till grannen. Han gick till grannen som drog sig till minnes att hans farmors syster emigrerat. När amerikanerna kom hade han ställt till med kalas och bjudit in 75 släktingar. Vid besöket vid backstugan tog amerikanskan högtidligt jord och lade i en plastpåse. Föredraget avslutades med en frågestund. Medarrangör var Studieförbundet Vuxenskolan.