


Jag minns.....

Hur vi hittade min mammas kusin i Amerika.

Det hela började sommaren 1988. Min mamma sa ofta att vi har släktingar i Amerika. Eftersom min fru har en hel del släkt där var det intressant för mig att få veta om det som min mamma sagt stämde.

 av Hans Fredriksson

Vi planerade in en resa till Amerika sommaren 1989. Jag beställde hem kyrkoböcker från S. Solberga församling i Småland där min morfar hade bott. Där fick jag veta att sex syskon till morfar hade utvandrat till Amerika. Efter det bestämde vi oss för att åka till Emigrantinstitutet i Växjö och leta i passagerarlistor och svensk-amerikanska Kyrkoböcker. I en passagerarlista fann jag en syster till morfar: Thilda Maria med man, Johan Arvid Hellgren och sonen Robert Elvin, född 7 februari 1894, som utvandrat till Jamestown, New York i maj 1896. Efter en del letande i svensk-amerikanska kyrkoböcker från Jamestown N Y fann jag familjen i First Covenant Church.

Där stod följande uppgifter;

Johan Arvid Karlsson Hellgren *1/8 1868 Lannaskede Bäckaby Sweden.
Thilda Maria Johansdotter *28/10 1869 Kyrketorp Solberga Sweden.

Son Robert Elvin *7/12 1894 Yxanshult Sweden.

Dotter Elsie *28/1 1899 Jamestown N.Y. USA.

Robert Elvin, gift med Effie Thoren fick dottern Effie Geneva född 11/4 1916, döpt 11/4 1917.

Dessa uppgifter fanns i Växjö – i kyrkoböcker från Jamestown fram till år 1917. Sedan stod det inget mer om familjen.

En artikel ledde oss vidare

Av en händelse hittade vi en artikel i Smålandsposten om Lennart Zetterdahl som microfilmade alla svensk-amerikanska kyrkoböcker i Amerika. Denne Zetterdahl hade varit på besök i Växjö för att få en utmärkelse för sitt arbete, av Emigrantinstitutet. Jag ringde till tidningen och frågade om de visste var jag kunde få tag på honom, de gav mej ett telefonnummer där han skulle vara. Jag kontaktade honom och frågade hur vi skulle komma vidare. Han lovade att hjälpa oss. Vi skickade all information om min morfars syskon till hans adress i Amerika.

Svaret vi fick var fantastiskt! Detta stod i brevet från Lennart Zetterdahl.

"Robert E Helgren i Jamestown är den du söker. Jag har just talat med både honom och hans dotter. Mycket trevliga personer och de väntar på ett livstecken från dig. På så vis kan du själv berätta om vem du är och varifrån du härstammar."

Vi skrev ett brev till mammas kusin Robert E Helgren och förklarade vilka vi var och att vi skulle åka till Amerika nästa år. Vi skrev också att vi önskade att få träffa honom och hans familj och

få mer information om morfars släkt i Amerika. Fick ett svar från Helgrens strax innan julen 1988. Där de skriver att de är mycket tacksamma för att vi gör oss besvär med att leta upp dem. Vi är välkomna och skall få mer infor-



Hans Fredriksson

mation när vi kommer. Han avslutar brevet med, "hoppas att träffa mina nya släktingar nästa sommar. Jag är 94 år gammal och hoppas att leva så jag kan möta er".

Resan till Amerika

I februari 1989 får vi ett brev från släktingar i Jamestown som erbjuder oss att bo hos dem när vi kommer. Så bar det av till Amerika. Besöket i Jamestown blev en oförglömlig upplevelse. Vi träffade Robert E Helgren i hans dotters hem – där han bott sedan han blev änkling. Vi pratade i flera timmar till en början på engelska men ju mer vi pratade om Sverige ju mer pratade han svenska. Han berättade att hans föräldrar sagt till honom att han aldrig fick glömma sitt svenska modersmål, för i himlen talades svenska.

"Amerikafrämmat"

Han talade bl a om att morfars bröder tagit namnet Johnson istället för Johansson som de hette när de lämnade Sverige. Efter den informationen var det lättare att hitta dem i svensk-amerikanska kyrkoböcker. Sommaren 1991 kom de släktingarna som vi hade bott hos i Jamestown på besök till oss här i Alingsås några dagar. Det är sådana här kontakter som gör släktforskning intressant och roligt!

Robert E Helgren dog den 9 september 1995, nästan 101 år gammal. Det känns väldigt speciellt att vi fick chansen att träffa- och prata med honom om hur han hade haft det i Amerika. Och att vi fick reda på vad som hade hänt med resten av min morfars syskon. Det är ett oförglömligt minne! Vi har fortfarande kontakt med hans dotter (min sysling) och övrig släkt i Amerika.



Familjebild vid vårt besök i Jamestown N.Y. juni 1989.
Warren Fisher, Robert E Helgren, Geneva Fisher, Hans Fredriksson, barnen Amy och Glenn Fredriksson.